



# R.K. Parochie Christus Koning

Parochieblad voor Veldhoven - Meerhoven

jaargang 14 - nr 2 - van 28 maart tot en met 6 juni 2026

## Paastijd:

**Lijden, sterven, verrijzen, Hemelvaart,  
ontvangen van de Heilige Geest**



# Inhoudsopgave

Voorwoord .....	p. 3
Dagboek van een herdershond .....	p. 4
Boeken in de Bijbel: Psalmen .....	p. 5
Catechumenen stellen zich voor .....	p. 6
Wil jij ook katholiek worden? .....	p. 7
Van de begraafplaatsadministratie: Ruimen van graven .....	p. 8
Tips van de kerk .....	p. 9
Onze Lieve Vrouw ter Eijk .....	p. 10
Gedicht: O Maria, die daar staat .....	p. 11
Meimaand .....	p. 12
Mariavlag en Mariavaandel .....	p. 12
Viering 35-jarige wijdingsdag pastoor As .....	p. 13
Heiligenbeelden in de Christus koningkerk .....	p. 13
Vacatures in de parochie .....	p. 14
De Goede Week .....	p. 15
Kruiswegwandeling .....	p. 15
Het Triduum Sacrum – De heilige Drie Dagen .....	p. 16
Banneux: een ontmoeting met Maria met mensen .....	p. 17
De Goede Week .....	p. 18
Hemelvaart .....	p. 20
Pinksteren .....	p. 21
Sacramentsdag in Keulen .....	p. 22
Spreekwoorden en gezegden .....	p. 22
Collectes .....	p. 23
Collecte bloemen voor Maria .....	p. 23
Kledinginzameling .....	p. 23
Week van de Nederlandse missionaris, 23 en 24 mei .....	p. 24
Paardenprocessie naar Hakendover .....	p. 25
Dodenherdenking .....	p. 26
Kinderpagina .....	p. 27
Wel en wee .....	p. 29
In memoriam zuster Francien Leijten .....	p. 29
In memoriam Ed Arons .....	p. 29
Agenda .....	p. 31
Media .....	p. 31
Liturgische kalender .....	p. 32
Colofon .....	p. 36

# Voorwoord

Uw parochieblad loopt deze keer van de Goede Week tot en met twee weken na Pinksteren. In deze tijd vieren we de grootste mysteriën van ons katholieke geloof. In de verschillende artikelen staan we stil bij deze mooie mysteriën om ze te overdenken. Een mysterie zul je nooit kunnen begrijpen. Als je het begrepen zou hebben, dan is het mysterie opgelost en geen mysterie meer. Hoe meer je in het mysterie verdiept, hoe groter het mysterie blijkt te zijn en ook hoe mooier het mysterie wordt. Uiteindelijk ga je uit het mysterie leven.



Het lijden en sterven van Jezus Christus kunnen we uiterlijk beschrijven en is ontelbaar veel keren uitgebeeld in de kunst; maar het mysterie wordt gevierd in ons hart.

Op Pasen vieren wij het grootste mysterie van ons geloof: dat Jezus Christus, die dood en begraven was, uit de dood verrezen is! Dat kunnen wij menselijkerwijs nimmer begrijpen. De dood is immers het einde van al het menselijk handelen.

Maar dat is het niet voor God, anders had Jezus niet uit de dood kunnen opstaan. Als God zo machtig is dat Hij Jezus uit de dood heeft doen opstaan, dan zal Hij ook ons uit de dood doen opstaan. En waar de dood overwonnen is, daar is geen einde meer. Jezus heeft ons verlost en zo voor ons de weg bereid naar het nieuwe en eeuwig leven door de dood heen.



Dat is het mysterie van Gods liefde voor ons. Wij hebben de verlossing niet gekregen door onze verdiensten, anders was het een recht, maar door Gods genadevolle, barmhartige en vergevende liefde. In dit nummer staan we stil bij die grootste en mooiste mysteriën van ons geloof die wij in deze tijd van het jaar gaan vieren. Wij wensen u veel genoeg bij het lezen, en dat u geïnspireerd ons mooie katholieke geloof kunt vieren.

*Frank As, pastoor*



## Uit het dagboek van een herdershond

“Kunnen we de collecte geven aan het kankerfonds?”, een vraag die mijn baasje nog wel eens krijgt bij het regelen van een uitvaartmis. Of men heeft wel een ander goed doel om het geld aan te besteden of zelfs om het van de rekening van de H. Mis af te halen. Jullie zijn tenslotte Nederlanders, als er korting te krijgen is zullen jullie dat niet nalaten.

Maar het aandragen van gaven tijdens de bijeenkomsten van christenen kent al een lange traditie. Al in de Handelingen der Apostelen wordt op verschillende plaatsen aangegeven dat de leden gaven meebrengen om ze aan de voeten van de apostelen neer te leggen, waarna deze gebruikt worden om uit te delen aan de armen. In de begintijd brachten mensen dus eten mee om uit te delen aan de armen. Zoals jullie nu ook nog doen: de inzameling voor de voedselbank. Maar niet alleen voedsel werd aan de voeten van de apostelen gelegd, ook geld. En zegt de Handelingen dan ook: “Er was geen enkele noodlijdende onder hen... er werd uitgedeeld naar ieders behoefte” (4,34-35).

En ook nu nog staat er in het altaarmissaal bij de offerande: “Ook geld of andere giften die door de gelovigen voor de armen of voor de kerk worden aangeboden of in de kerk verzameld, worden aanvaard” (nr.73). De collecte is dus een gift voor de kerk om te geven aan de armen en te voorzien in eigen behoeften. Sommige mensen lijken wel eens te denken dat er onder het Vaticaan een grote geldmachine staat, waar de paus zoveel als hij wil, geld kan drukken. Die staat er niet, de parochie moet zijn eigen broek ophouden en niet naar de bisschop of paus kijken als het over financiën gaat. De collecte wordt dus gebruikt om noodlijdende in de parochie te helpen en de parochie in stand te houden.



Met een kwispelende staart,



Tobias

# Boeken in de bijbel: Psalmen

In de reeks van de Psalmen maken we nu een doorstapje naar het tweede deel van de psalmen. Dit betreft de psalmen 42 tot en met 72. Hieronder staat Psalm 63 geschreven.

*Een psalm van David. Toen hij in de woestijn van Juda was.*

God, mijn God, naar U blijf ik zoeken,  
mijn ziel dorst van verlangen naar U;  
al wat ik ben smacht naar U  
in een troosteloos dor land zonder water.  
Hoe zag ik in de tempel op U,  
om uw macht te ontwaren, uw grootheid:  
uw genade gaat boven dit leven.  
En mijn lippen spraken uw lof.  
Kon ik zo heel mijn leven U prijzen,  
uw naam noemen, de handen geheven:  
kracht vind ik als door kostelijke spijs,  
jubelend ligt mij uw naam op de lippen,  
als ik denk over U op mijn leger,  
in de nachtwaken over U peins.  
Waart Gij niet immer mijn hulp?  
onder uwer vleugelen schaduw  
heb ik mijn jubel gezongen:  
U zoekt mijn hart - U hangt het aan.  
Uw hand zal mij vast blijven houden.  
Die met wreedheid mij staan naar het leven  
zullen zelf in de afgrond geraken,  
zij vervallen alhaast aan het zwaard,  
zijn tenslotte een aas voor de jakhals.  
Maar de koning verblijdt zich in God:  
die Hem trouw zwoer prijst zich gelukkig  
als de lasteraar de mond sluit voorgoed.



**In het kader van in gebed zijn met God en werken aan uw relatie met God, willen we u de volgende vragen voorleggen:**

1. Wat spreekt u aan in deze Psalm? En wat niet?
2. Waarom spreekt u dit juist wel of niet aan?

# Catechumenen stellen zich voor

Zaterdag 4 april, tijdens de Paaswake, zullen twee jongeren toetreden tot de Katholieke Kerk. Zij worden tijdens deze Eucharistieviering gedoopt, ontvangen de eerste H. Communie en het sacrament van het Vormsel.

Zij stellen zich voor.



## Kix van den Borne

Mijn naam is Kix van den Borne. Ik ben 20 jaar. Ik ben opgegroeid zonder religieuze ouders, familie of vrienden, maar ben altijd op zoek geweest naar betekenis in dit leven. Ik had vragen over wat nou daadwerkelijk de waarheid is, en ben dus zelf op onderzoek uitgegaan.

De kerk sprak me aan omdat het een bijzonder gebouw is. Ik ging er af en toe langs om in een druk leven even een half uurtje de rust te pakken en in stilte te zitten, zonder te weten wat het christelijke geloof inhield, of enige kennis te hebben van God.

Op een dag kwam Walid naar me toe. Hij zag me zitten en we raakten aan de praat. Sindsdien ben ik gegroeid in geloof en ben ik door alle lieve mensen om me heen begeleid in mijn kennismaking met Jezus Christus. Langzaam werd ik steeds meer vervuld van de liefde van Christus, en namen mijn aardse verlangens om te zoeken naar blijdschap en genot af, omdat ik alles in de relatie en vrede van God kon terugvinden.

Daarom wil ik alle gelovige mensen om me heen bedanken. De reden dat ik me nu ga laten dopen en mezelf echt kan bekeren tot het christendom, is omdat ze als raam hebben gediend, door het licht van Christus door hun heen te laten schijnen en aan mij hebben laten zien.

Als iemand vraagt "Kix, hoe ben je hierbij terechtgekomen?" dan is mijn antwoord: "Omdat de mensen van geloof, in de kerk en daarbuiten, zulke fijne en pure mensen zijn."

Ik zal als jonge gast mijn best doen om gaandeweg te blijven groeien in kennis en geloof, met als doel om meer van mijn leeftijdsgenoten, waarvan er velen afdwalen van betekenis, kennis te laten maken met de liefde van Christus. King of Kings, Lord of Lords.



## Michael Bolwerk

Hallo, ik ben Michael Bolwerk. Ik ben 14 jaar. Anderhalf jaar geleden heb ik veel interesse gekregen in het geloof, waarna ik christelijk werd. Mijn leven is in positieve zin daardoor veranderd en ik kijk nu heel erg uit naar het doopsel dat plaatsvindt in de Paaswake op zaterdag 4 april.

Ik ben afgelopen 22 februari door de bisschop van 's-Hertogenbosch gezalfd in de Sint-Janskathedraal samen met vijftig andere jonge mensen die ook katholiek willen worden. Dat vond ik heel bijzonder. Ik ben nu officieel catechumeen, doopleerling.

Ik ben heel dankbaar met mijn leven, ik heb dat allemaal aan de goede God te danken. Ik wil in mijn leven aan alle andere mensen laten zien dat Jezus Christus met en in mij is en die Blijde Boodschap uitdragen aan alle mensen. Ik wil steeds meer Hem toebehoren.

## Wil jij ook katholiek worden?

In de komende Paaswake zullen twee jonge mensen opgenomen worden in de Katholieke Kerk en in één viering worden zij gedoopt, ontvangen zij het sacrament van het Vormsel en zullen zij voor het eerst mogen aanzitten aan het bruiloftsmaal van de Heer en ontvangen voor het eerst de heilige Communie.

Zij hebben Jezus Christus leren kennen als het licht in hun leven. De vriendschap met Jezus Christus vervult hen met blijdschap en zij willen Hem toebehoren. Zij hebben Hem leren kennen vooral door te kijken op internet. Er is immers zoveel ellende en onzuiverheid in de wereld, dat zij zoeken naar waarheid, zij willen zuiver zijn en puur.

De wereld is hard. Maar als je Jezus hoort, dan hoor je dat Hij jou niet veroordeelt, dat Hij jou liefheeft en niet afwijst. Jezus zegt: Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze dat Hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Op het kruis zien wij Zijn liefde, de liefde van God, voor zijn vrienden, en daar hoor jij ook bij! Jezus neemt jouw schuld over, Hij bevrijdt jou van al je schuld en veroordeelt je niet. Hij bevrijdt. Hoe anders is de wereld waarin wij leven.

Heb jij ook een verlangen naar Jezus Christus, naar zijn liefde voor jou? Heb jij ook een verlangen naar vergeving, zuiverheid en innerlijke vrijheid? Ga naar Hem op zoek. Kom eens naar de kerk, lees eens in het Evangelie. Hij is blij als je Hem zoekt en Hem vindt. Neem gerust contact op met de pastoor hoe jij katholiek en een echte christen kunt worden. God heet jou welkom!



## Van de begraafplaatsadministratie: Ruimen van graven

*Het blijkt dat er soms onduidelijkheid is over het ruimen van graven, hoe dit in zijn werk gaat en hoe rechthebbenden worden geïnformeerd over het verlopen van de grafrechten.*

Een jaar voor het verstrijken van de grafrechten ontvangt de rechthebbende, de contactpersoon van de familie, een brief voor het verlengen van de grafrechten. Dan heeft de rechthebbende een jaar de tijd om met de familie te overleggen of de grafrechten verlengd worden of dat het graf geruimd mag worden. Wordt er besloten om het graf te laten ruimen, wordt er door de rechthebbende een afstandsverklaring getekend. Door het tekenen van de afstandsverklaring geeft de rechthebbende (familie) aan dat na het verlopen van de expiratiedatum het grafmonument aan de parochie vervalt. Met andere woorden, het parochiebestuur wordt na de expiratiedatum eigenaar van het grafmonument en mag dan het grafmonument verwijderen/ruimen. Voor het ruimen van het grafmonument zijn er voor de rechthebbende(familie) geen kosten aan verbonden. Wel is het altijd mogelijk dat de rechthebbende(familie) een gedeelte of het hele grafmonument wil bewaren/meenemen. Dit wordt dan aangegeven op de afstandsverklaring. Het ophalen van een gedeelte/of het hele grafmonument na de expiratiedatum kan in overleg met de begraafplaatsbeheerder worden geregeld. Een groot misverstand is dat gelijk na het verstrijken van de expiratiedatum het grafmonument geruimd wordt, dit kan mogelijk wel enkele jaren duren. Het besluit tot het ruimen van de grafmonumenten wordt per begraafplaats genomen door het parochiebestuur. Een andere vraag die vaak gesteld wordt is: wat houdt het ruimen van een graf in? Als wij een graf ruimen wordt het grafmonument verwijderd en vernietigd, de stoffelijke resten blijven in het graf. Als het graf weer wordt gebruikt, worden de stoffelijke resten naar twee meter diepte gebracht en wordt er op die plaats weer een nieuw graf gesticht. Heeft u nog andere vragen voor de begraafplaatsadministratie? Wij zijn altijd telefonisch te bereiken op maandag- en dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. Maar u kan ook altijd een mailtje sturen naar [begraafplaats@parochiechristuskoning.nl](mailto:begraafplaats@parochiechristuskoning.nl)

# Tips van de kerk – zondagse Eucharistieviering

*In de drukte van alledag is het soms erg makkelijk God te vergeten. Of de kerkgemeenschap. Om ons als christenen daarbij te helpen, heeft de Kerk vijf tips. Deze worden ook wel de vijf geboden van de Kerk genoemd. Mogelijk dat de oudere generatie gelovigen deze nog kent vanuit hun kindertijd, de jongeren hebben er mogelijk nog nooit wat gehoord. Wat zijn deze tips, en hoe kunnen ze ons helpen?*

*Dit jaar bespreken we elke editie van het parochieblad steeds één tip: wat is de tip, wat zegt de Kerk hierover en waarom zegt zij dit? En tenslotte: hoe helpt deze tip ons?*



## Deze editie: kom op zondag de Eucharistieviering mee vieren.

De vroege christenen kwamen op de eerste dag van de week bij elkaar voor de Eucharistische viering. Ze baden samen, luisterden naar het Woord van God en braken het brood.

Waarom deden ze dit op de eerste dag van de week? Omdat dit de dag is dat Christus uit de doden is opgestaan. Hoewel de

Eucharistie elke dag gevierd wordt, zijn deze dagen niet gelijk aan de zondag. Het is daarom de mooiste dag om naar de kerk te gaan en Christus écht te ontmoeten.

Maar ook is de zondagse Eucharistieviering hét moment dat we met onze geloofsgemeenschap bij elkaar komen. Dat we met onze broeders en zusters samen zitten rond de Maaltijd van de Heer. Het is als het ware een familiediner: we komen daar samen als broeders en zusters met Christus onze Broeder om God onze Vader lof te brengen en dank te zeggen.

Soms voelt het als een opgave. De hele week is al druk, en op zondag heb je eindelijk tijd voor andere dingen. Het is juist dan heel goed om tóch te komen. Je hebt ook niet altijd alle energie voor je man, vrouw, kinderen, ouders of vrienden. Toch blijf je tijd voor hen maken, want je houdt van elkaar. Doe je dat niet, dan verslapt jullie band. Bovendien: door de stilte op te zoeken en je te richten naar God, kan Hij je juist weer voeden. Met zijn Woord in de Bijbel en door de Heilige Communie. Door steeds weer samen te komen op zondag in de Eucharistieviering, kunnen we door Hem gedragen worden. Door steeds weer samen te komen op zondag, kunnen we onze band als broeders en zusters versterken.

Maar wat als je nou echt niet kan? Doordat je ziek bent, voor anderen moet zorgen, of niet ter plaatse kan komen? Dan sluit je je in gedachten en gebed aan bij je broeders en zusters, want ook zo zijn we samen Kerk.

# Onze Lieve Vrouw ter Eijk



Het moet de winter van het jaar 1269 zijn geweest toen vroeg in de ochtend een dorperling uit Merfelt - wat nu Meerveldhoven is - onderweg was naar zijn akker. Terwijl hij langs de rand van het bos liep, viel zijn oog op iets bijzonders: in een eikenboom stond een beeld van Maria. Hoe het daar was gekomen wist hij niet, maar het beeld raakte hem diep. Uit vroomheid nam hij het voorzichtig mee naar huis, vastbesloten het daar de eer te geven die het verdiende.

Eenmaal thuis liet hij het trots aan zijn burenen zien. Daarna ging hij weer naar zijn werk, zoals hij elke dag deed. Die avond, na terugkeer van zijn arbeid, knielde hij bij het beeldje. Hij bad en dankte God voor het mooie geschenk dat hem gegeven was. Met een gerust hart ging hij slapen. De volgende ochtend ontdekte hij tot zijn grote schrik dat het beeld verdwenen was. In paniek

liep hij het dorp door en vroeg zijn burenen of zij iets hadden gezien of gehoord, maar niemand wist van iets. Met een zwaar gemoed ging hij op weg naar zijn akker. Toen hij langs de eikenboom kwam waar hij het beeld had gevonden, bleef hij plotseling staan: daar stond Maria weer, precies op dezelfde plek als de dag ervoor. Hij nam het beeld opnieuw mee naar huis, ditmaal zonder iemand iets te zeggen, en ging zwijgend aan het werk. Ook die avond bad hij weer bij het beeld voordat hij ging slapen. Maar opnieuw was het de volgende ochtend verdwenen. Twijfel sloeg toe: had hij het misschien zelf verplaatst? Hij doorzocht zijn hele huis, maar vond niets. Met een sprankje hoop liep hij naar de eikenboom, maar ook daar was het beeld niet te zien. Verslagen ging hij verder naar zijn werk.

Die avond, op weg naar huis, liep hij opnieuw langs de boom. Tot zijn verbazing stond het beeld daar weer. Hij nam het mee en verborg het zorgvuldig op een plek waar niemand bij kon. Na zijn gebed ging hij slapen, maar bij het eerste ochtendlicht ging hij kijken. Het beeld was weg.

Nu twijfelde hij niet langer. Hij liep rechtstreeks naar de eikenboom en vond het beeld opnieuw op zijn plaats. Ditmaal liet hij het staan. In plaats van naar zijn akker te gaan, keerde hij terug naar het dorp en vertelde iedereen wat hem was overkomen. Het verhaal verspreidde zich snel door de hele streek. Steeds meer mensen kwamen naar de eikenboom om te bidden, en zo ontstond in onze Meerveldhoven de bedevaartplaats Onze Lieve Vrouw ter Eijk.

*(NB: dit verhaal is een fictieve vertelling, gebaseerd op de overlevering van het ontstaan van de bedevaartplaats van onze kerk.)*

# Gedicht: o Maria, die daar staat

o Maria, die daar staat,  
gij zijt goed en ik ben kwaad:  
wilt gij mijne arme ziele gedinken  
'k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, gij die weet  
dat mijn herte u is besteed;  
wilt gij mijne arme ziele gedinken  
'k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, die mij ziet,  
gij hebt alles, ik heb niet;  
wilt gij mijne arme ziele gedinken  
'k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, in uw schoot,  
ligt mijn hert, van deugden bloot;  
wilt gij mijne arme ziele gedinken  
'k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, overluid  
spreek ik mijn beloften uit;  
wilt gij mijne arme ziele gedinken  
'k zal u een Ave Maria schinken.

o Maria, in den strijd  
toogt dat gij ons moeder zijt;  
wilt gij mijne arme ziele gedinken  
'k zal u een Ave Maria schinken.

*Guido Gezelle*



# Meimaand



In mei wordt in onze parochie extra aandacht besteed aan Onze Lieve Vrouw ter Eijk. De opening is op vrijdag 1 mei in de Eucharistieviering van 9.00 uur. Op de eerste en laatste zondag van de maand is er om 15.00 uur een Marialof. Het lof van zondag 3 mei wordt mede ondersteund door de aanwezigheid van het Onze Lieve Vrouwegilde uit Zeelst. Traditiegetrouw is op de tweede zaterdag, 9 mei, om 10.30 uur de bedevaart uit Westerhoven. Zondag 10 mei is het moederdag. Tijdens de Eucharistieviering van 10.00 uur is er dan kinderwoorddienst. De kinderen besteden die zondag extra aandacht aan Maria, Moeder van Jezus, en daardoor ons aller Moeder.

In mei wordt de kerk extra versierd. U kunt daaraan een bijdrage leveren door de deurcollectes in de weekenden van 25/26 april en 2/3 mei goed te bedenken. Ook is het mogelijk om zelf bloemen te brengen die gebruikt worden voor de bloemversiering. Hiervoor staan vazen bij de Mariakapel. Op vrijdag wordt de kerk altijd gesierd en worden de gedoneerde bloemen gebruikt.

## Mariavlag en Mariavaandel



Mariabanier



Mariavlag

Er is een speciale Mariavlag en Mariavaandel ontworpen. De vlag zal gehesen worden aan de vlaggenmast voor het parochiecentrum. De locatie van het vaandel wordt nog overwogen. Dit kan een groot vaandel worden wat aan de toren wordt gehangen of twee kleinere die aan weerszijden van de ingang worden gehangen.

Ook worden er vlaggen gemaakt voor de verkoop. Bij het drukken van dit parochieblad is hiervan nog niet bekend wat de kosten zullen zijn. Dit zal bij de weekendmededelingen worden gemeld.

# Viering 35-jarige wijdingsdag pastoor As

Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, herdenkt pastoor As dat het 35 jaar geleden is dat hij priester is gewijd. Het programma voor die dag is:

Om 10.00 uur een plechtige Eucharistieviering.

Van 11.30 tot 13.00 uur een receptie in ontmoetingscentrum de Ligt, aan de Ligt 157 in Veldhoven. Iedereen is van harte welkom.

## Heiligenbeelden in de Christus Koningkerk: H. Urbanus



In onze kerk staat een prachtig beeld van de Heilige Urbanus. De feestdag van deze bijzondere heilige is op 25 mei. De heilige Urbanus was als paus de zestiende opvolger van de apostel Petrus. Hij werd in 222 gekozen als paus. Over het jaartal waarop hij gestorven zou zijn, zijn tegenstrijdige berichten. Dit zal tussen 230 en 235 zijn. Paus Urbanus is als martelaar gestorven.

Van Urbanus is niet veel bekend. Een legende geeft aan dat Urbanus de martelaren Cecilia, alsmede haar man Valerianus, die hij nog gedoopt had, en diens broer Tiburtius († 3e eeuw; feest 14 april) zou hebben aangespoord om vol te houden, en trouw te blijven aan Christus. Hij was het ook die hun lichamen eerbiedig begroef en bijzette in de Romeinse Catacomben.

Een andere legende beschrijft dat Urbanus weigerde het verplichte eerbetoon aan de Romeinse goden te brengen. Sterker, op zijn gebed vielen alle afgodsbeelden van hun sokkel. Tweeëntwintig afgodspriesters vonden onder het vallende gesteente de dood. Dat zou er de oorzaak van zijn geweest dat hij op zijn beurt omwille van Christus de marteldood moest ondergaan.

Hij is patroon van wijnbouwers en kuipers, en dat zijn voorspraak met name ook wordt ingeroepen tegen dronkenschap, vorst, storm, onweer, blikseminslag en tegen jicht.

Verering & Cultuur: In Duitsland worden op 'Sankt Urbanstag' processies gehouden door de wijnstreken. In vroeger tijden werd zijn beeld onder water gedompeld om een mislukkende oogst te voorkomen.

## Vacatures in de parochie

Vele handen maken licht werk, dat geldt ook voor de werkzaamheden in de parochie. De werkgroep die op dinsdagochtend de kerk schoonmaakt zoekt versterking.

Er zijn hulpkosteren nodig voor de weekenden en de doordeweekse dagen.

Voor de H. Caeciliakerk wordt ook een koster gezocht.

In het parochiecentrum is behoefte aan vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten voor de administratie.

Ook rondom de kerk en het parochiecentrum moet het er netjes uitzien. Daar zijn ook vrijwilligers voor nodig.

Er zijn diverse wijken waar geen bezorger meer is voor het parochieblad.

Er is iemand nodig die de camerabedienaar kan ondersteunen.

Naast deze taken zijn er nog veel meer mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de parochie. Als u wat van uw tijd wil inzetten voor de parochie neem dan contact op om te bekijken wat er voor u mogelijk is.



Foto's: nlfreepik.com



# De Goede Week



De Goede Week begint op Palmzondag, dit jaar op 29 maart, en eindigt in de Paaswake op 4 april. De Goede Week wordt 'goed' genoemd, ondanks dat Jezus op het kruis onschuldig de doodstraf ondergaat. De Goede Week wordt niet goed genoemd omdat de mensen goed zouden zijn. In de Goede Week wordt juist zichtbaar hoe slecht de mens kan

zijn, hoe hij een onschuldig mens veroordeelt en vermoordt. Jezus, de Zoon van de allerhoogste God, heeft alle slechtheid van de mens verduurd en ondergaan.

Nu kan iedere mens die onschuldig op welke manier dan ook lijdt, door het leed hem door anderen aangedaan, of het leed dat hem overkomt door ziekte of natuurrampen, door honger of door een ongeluk, zich herkennen in het lijden van Jezus Christus. De Zoon van God is niet boven ons gaan staan, Hij lijdt met ons mee. God kent ons lijden.

De Zoon van de allerhoogste God heeft Zichzelf voor ons ten diepste vernederd uit liefde voor ons. Hij is solidair geworden met elke lijdende mens. De liefde van God wordt zichtbaar, wordt ten volle geopenbaard dat Hij voor ons heeft willen sterven, om in zijn dood uit onze dood op te staan, om voor ons aan de dood een einde te maken. Jezus overwint de dood om ons te verlossen van die dood en het nieuwe en eeuwige leven te geven in de verrijzenis. Zie hier Gods goedheid voor ons. Daarom noemen wij deze week de Goede Week want Gods goedheid heeft de slechtheid van de mens overwonnen.

## Kruisweg van 10 kilometer



Op zaterdag 28 maart, de zaterdag voor Palmzondag, gaan we de kruisweg van de Heer op een bijzondere wijze bidden. Na de ochtendmis van 9.00 uur vertrekken wij vanuit de kerk. We bidden de verschillende staties op markante plaatsen in ons dorp bij bestaande kruisbeelden en/of andere gedenktekens. We komen terug bij de kerk voor de laatste statie om ongeveer 14.00 uur. Iedereen kan zich aansluiten. Het is een mooie gebedsoefening om de Lijdensweek te beginnen.

*foto van de tocht van 2025*

# Het Triduum Sacrum – De heilige Drie Dagen



Door Fra Angelico

In de Goede Week worden Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag de Heilige Drie dagen genoemd. Op Witte Donderdag gedenken we het Laatste Avondmaal van de Heer met zijn apostelen, op Goede Vrijdag gedenkt de Kerk de kruisiging en het sterven van de Heer, op Paaszaterdag, dat ook Stille Zaterdag genoemd wordt, wacht de Kerk op de verrijzenis van de Heer uit het dodenrijk. Tijdens het Laatste Avondmaal stelt Jezus het Sacrament van de Eucharistie in. Jezus neemt het brood, Hij breekt en geeft het te eten aan zijn apostelen met de Woorden: 'Neemt en eet dit is mijn Lichaam'. Het breken van het brood is de kernhandeling in de viering van de heilige Eucharistie. In het breken van het brood laat Jezus zien dat Hij gebroken wordt, dat Hij sterft. Hij neemt het breken in zijn eigen hand als teken dat Hij Zichzelf geeft om te sterven en zijn wil is om te sterven. In de Eucharistieviering breekt de priester opnieuw het brood, als teken dat wij als gelovigen samenkomen in Zijn dood.

De Heer stelt de Eucharistie in opdat wij het zouden eten. In dit brood, dat zijn Lichaam geworden is, voedt Hij ons met zijn Lichaam dat verzezen is. Zo maakt Hij ons deelgenoot aan zijn verrijzenis opdat wij met Hem zullen leven en verrijzen uit onze dood. Jezus in de Eucharistie is ons voedsel geworden tot eeuwig leven.



Op Goede Vrijdag gedenken wij Zijn verlossend sterven op het Kruis, zijn liefde, zijn goedheid tot het uiterste, tot in de dood toe: Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. In dankbare liefde komen we samen rondom zijn heilig sterven, zijn heilig kruis voor ons.

Op Paaszaterdag is het stil. De Heer is er niet, Hij is gestorven. Zijn heilig lichaam ligt besloten in het graf. Waar is Hij dan? Hij is in het dodenrijk, om daar de zielen die opgesloten zijn vanaf Abel – Abel, door Kaïn vermoord, was de eerste dode - om die te verlossen. In de Paaswake wachten wij, waken wij bij het graf dat Hij verrijst uit de dood en zo ons het nieuwe leven geeft in de verrijzenis.



Dit zijn de drie heilige dagen van onze verlossing. Het zijn geen drie afzonderlijke gebeurtenissen, maar één grote beweging vanaf het Laatste Avondmaal tot de verrijzenis toe, een overgang van deze wereld naar het nieuwe leven bij de Vader. We komen drie dagen naar de kerk voor het vieren van de goddelijke Liturgie, maar feitelijk is het één liturgische viering.

## Banneux: een ontmoeting met Maria met mensen



In 1933 is in Banneux Maria meerdere malen verschenen aan een 13 jarig meisje, Mariette Beco. Maria vroeg haar om haar handen in een plas water te steken, die uit een bron opborrelde, en zei: "Deze bron behoud ik voor .... aan de zieken." Maria maakte zich bekend als "Maagd van de armen." Hiermee begon Banneux als bedevaartplaats.

Van 5 tot en met 9 juni organiseert het Banneux Comité Bisdome Den Bosch een vijfdaagse reis naar Banneux. Dit zijn twee reisdagen en 3 volle dagen in een gastenverblijf.

De kosten zijn € 375,00 per persoon. Toeslag éénpersoonskamer € 75,00  
Meer informatie via Mw. Tonnie de Crom, telefoon 06-22792027 of  
tonniebanneux24@gmail.com

# De Goede Week



## Palmzondag

We herdenken dat Jezus Jeruzalem binnenkwam op een ezel en begroet werd met Hosanna en palmtakken. Het lijdensverhaal wordt in zijn geheel gelezen.

### Vieringen:

zaterdag 19.00 uur, zondag 8.30 en 10.00 uur. Voorafgaand aan de Eucharistieviering van 10.00 uur palmprocessie bij herdenking van de intocht in Jeruzalem, kinderen lopen met Palmpasenkruisen. Er is kinderwoorddienst.

## Witte Donderdag

Het begin van wat we noemen het Paastriduum. We gedenken de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Op die avond stelde Hij de Eucharistie en het priesterschap in. Net als Jezus de voeten van zijn apostelen wast de priester de voeten van twaalf parochianen. Tijdens het Gloria worden nog één keer de klokken geluid, daarna zwijgen ze tot het Alleluia in de Paaswake. De Eucharistieviering eindigt in stilte, waarna het Allerheiligst Sacrament in processie naar het rustaltaar gebracht wordt en het altaar wordt ontbloot.



### Vieringen:

19.00 uur Eucharistieviering met voetwassing. Hierna gelegenheid tot aanbidding bij het rustaltaar tot 22.00 uur.



## Goede Vrijdag

Jezus wordt ter dood veroordeeld door Pilatus en sterft aan het kruis. Deze dag is er geen Eucharistieviering. We gedenken heel intens het lijden en sterven van Jezus.

### Vieringen:

15.00 uur Kruisweg met aansluitend kruisverering en bloemenhulde, 19.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van onze Heer. Hierbij ook kruisverering met bloemenhulde.

## Stille Zaterdag

Jezus ligt in het graf. Het is stil. Op deze dag zijn er geen vieringen in de kerk.

### Vieringen: geen.

In de middag tussen 14.00 en 16.00 uur biechtgelegenheid.



## Paaswake

Het slot van het Paastridium. We gaan van duisternis naar licht. Tijdens de Paaswake dragen we het licht van de nieuw ontstoken Paaskaars de kerk in. We luisteren naar Gods werken door de tijd, van de Schepping, de Uittocht uit Egypte tot Jezus' verlossende werk. Ook is dit dé nacht dat de doopleerlingen gedoopt worden en vernieuwen we zelf ook ons doopbelofte.

### Vieringen:

Paaswake 21.00 uur, met de doop, Vormsel en eerste Communie van twee doopleerlingen.



## Pasen

Hét grootste feest voor ons als christenen. Jezus verrijst uit de doden. Door dit offer van Jezus en zijn verrijzenis kunnen ook wij verrijzen en het eeuwige leven binnengaan.

### Vieringen:

1e Paasdag: 8.30 en 10.00 uur. In de Eucharistieviering van 10.00 uur is er een Kinderwoorddienst met een lichtprocessie van de kinderen. Na de Eucharistieviering kunnen de kinderen eieren zoeken in de pastorietuin.



# Hemelvaart



De tijd dat Jezus na Pasen verschijnt is begrensd. Hij wordt ten hemel opgenomen en Lucas schrijft dan op het einde van zijn evangelie: "Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug" (24,52). Een wonderlijk einde, geen schijntje verdriet te bekennen dat de Heer weg is. En elk afscheid brengt toch verdriet mee, zeker als het een opdracht met zich mee brengt die onmogelijk lijkt. De leerlingen worden gevraagd om de mensen van Jeruzalem, Israël en de hele wereld te zeggen dat deze gekruis-

sigde, en dus mislukte, Jezus de Redder is. Waarom zijn de leerlingen dan toch vol vreugde?

Schijnbaar voelen de leerlingen zich niet verlaten. Is die Jezus niet ver van hen weg in een ontoegankelijke hemel maar ervaren zij een nieuwe tegenwoordigheid van Jezus. De Handelingen van de apostelen schrijft dan: "Jezus werd ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen" (1,9). Een wolk doet denken aan de transfiguratie (Mt. 17,5) of de wolk die over de tent van de samenkomst komt (Ex. 40,34). In beide gevallen een teken van de aanwezigheid van God. Het verdwijnen van Jezus in een wolk moeten we dan ook theologisch verstaan. Hij reist niet naar een verre zone van de kosmos, maar treedt binnen in het geheim van God, in de macht en de levensgemeenschap met de levende God. Het is niet een weggaan maar een blijvende nabijheid. De leerlingen ervaren dat en dat geeft een grote vreugde.

In het Johannesevangelie zegt Jezus: Ik ga heen en kom tot u terug (14,28). Het weggaan van Jezus is dus ook zijn komen. En daarmee is het geheim van het kruis, de verrijzenis en de hemelvaart uitgelegd: Zijn weggaan is zijn komen. Het is een nieuwe manier van nabij zijn, van een blijvende tegenwoordigheid. Een klein verhaaltje in het evangelie van Marcus (6,45-52) kan dat misschien duidelijk maken. Na de broodvermenigvuldiging gaan de leerlingen in een boot naar Betsaida, ze hebben tegenwind en er zijn hoge golven. Jezus is de berg opgegaan om te bidden. Hij is dus ver weg in het gebed op de berg. Maar als de Heer bij de Vader is, ziet Hij de leerlingen. Hij komt naar hen toe, komt bij hen zitten en de wind gaat liggen. Het is een beeld van de kerk na de hemelvaart. Jezus is "op de berg" bij de Vader en vandaar ziet Hij ons. Hij kan zo altijd in de "boot" van ons leven stappen en de "tegenwind" laten gaan liggen. Wij mogen erop vertrouwen dat Hij ons hoort en ziet. "Ik ga en kom tot u", dat is het vertrouwen van het christendom.

# Pinksteren: eenheid in veelheid



Tijdens de internationale Mis van onze parochie vorig jaar vroeg pastoor As iedereen om het Onze Vader in zijn eigen taal te bidden. Om mij heen hoorde ik gemompel in verschillende talen: Nederlands, Aramees, Engels, Arabisch, Italiaans en nog vele andere die ik niet herkende. Voor een moment waande ik mij in de Sionzaal in Jeruzalem, bij de leerlingen, toen de Heilige Geest op hen neerdaalde en zij in vreemde tongen begonnen te spreken.

Pinksteren is het feest dat de universaliteit van de Kerk benadrukt. Als geloofsgemeenschap zijn wij uitgenodigd om culturele en linguïstische diversiteit te omarmen, hoe uitdagend dit soms ook is. Het verkondigen van de boodschap van Christus aan mensen met uiteenlopende achtergronden vraagt creativiteit en moed, niet alleen van het pastorale team, maar ook van ons als leden van de parochie. Wij worden uitgenodigd onze talenten en gaven in te zetten, maar ook onze materiële mogelijkheden: onze gebouwen, voorzieningen en technologische middelen. Dat alles kan helpen, maar het blijkt vaak niet voldoende.

Daarom heeft Jezus ons de Helper beloofd: “de Helper, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, Hij zal u alles leren”. De Geest die ons sterkt en bemoedigt, die ons richting geeft en helpt om de juiste keuzes te maken. Het is de Geest die geen uniformiteit scheidt, maar verbondenheid; die verschillen niet wegneemt, maar ze vruchtbaar maakt.

In de Bijbel lezen we over de vruchten van de Geest in Galaten 5,22: *liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing*. Deze vruchten zijn geen abstracte begrippen, maar worden zichtbaar in het dagelijkse leven van onze gemeenschap. In **liefde** die bruggen slaat, in **geduld** wanneer elkaar begrijpen moeite kost, in **vrede** die groeit waar spanningen dreigen. In **vriendelijkheid** en **goedheid** die zich tonen in kleine gebaren, in **geloof** dat ons samen draagt, in **zachtmoedigheid** die ruimte laat voor de ander, en in **zelfbeheersing** die ons leert eerst naar de ander te luisteren.

Pinksteren nodigt ons uit om ons opnieuw open te stellen voor deze Geest, niet alleen als individuen maar ook als gemeenschap. Want waar de Geest waait, ontstaat een Kerk waarin de leden zich thuis voelen: een veelheid van talen en culturen, maar eenheid in geloof en Geest.

# Sacramentsdag in Keulen



De tweede donderdag na Pinksteren is de officiële dag waarop de Kerk Sacramentsdag viert. In Nederland vieren we het op de tweede zondag na Pinksteren. Sacramentsdag gaat terug naar Witte Donderdag, naar de avond waar de Heer tijdens het Laatste Avondmaal de Eucharistie heeft ingesteld om bij ons te zijn totdat Hij wederkomt. Omdat de instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag het teken is

van het lijden en sterven van de Heer, kan op die dag moeilijk gevierd worden dat de Heer in dit Allerheiligste Sacrament werkelijk bij ons is. Het is werkelijk een feest om te vieren dat de Heer bij ons is en ons sterkt en voedt in dit Sacrament. In 1264 heeft paus Urbanus IV Sacramentsdag ingesteld als een verplichte feestdag voor heel de katholieke Kerk. Het is een dag om te getuigen en te vieren: God is met ons in dit Sacrament. Vanzelfsprekend kwamen toen de Sacramentsprocessies in zwang. In Keulen wordt Sacramentsdag altijd groots gevierd op de dag zelf. Om 10.00 uur is er de Eucharistieviering naast de imposante Dom van Keulen in de openlucht. Daarna trekt de immense processie door de binnenstad van Keulen om te eindigen in de Dom met een korte Aanbidding en zegen. We willen daar dit jaar weer aan deelnemen. We gaan met auto's en delen de kosten. Je moet wel kunnen staan en kunnen lopen. De viering eindigt om ongeveer 13.00 uur en daarna blijven we nog even in Keulen, bezichtigen de Dom en gaan ergens eten en vertrekken daarna weer naar huis om ongeveer 21.00 uur thuis te zijn. Wie op 4 juni mee wil moet zich aanmelden op het parochiecentrum. Geef ook aan of u zelf kunt rijden of met iemand mee wil rijden.

## Spreekwoorden en gezegden



### Je eigen kruis dragen.

Waar: Lucas 9, 23

*Daarna zei Hij (Jezus) tegen allen die bij Hem waren: "Wie mijn leerling wil zijn, moet zichzelf verloochenen. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en Mij volgen."*

### Betekenis:

Niet onder je moeilijkheden uit willen komen maar ze aanvaarden.

# Collectes

## Collecte bloemen voor Maria

In de weekenden van 25 en 26 april en 2 en 3 mei zal er na alle Eucharistievieringen gecollecteerd worden voor de bloemversiering in de meimaand.

## Kledinginzameling

16 mei 2026 van 10.00 – 13.00 uur



Jarenlang hebben we als Christus Koning Parochie kleding ingezameld voor Caritas in Uden. In Uden werd de kleding in de voormalige Pius X kerk gesorteerd en vervolgens naar allerlei landen gestuurd. De laatste 4 jaar ging de kleding vooral naar Oekraïne.

De stichting Caritas was op de hoogte dat de Pius X kerk op een gegeven moment niet meer gebruikt kon worden, omdat er ter plaatse huizen en appartementen gebouwd zouden worden. Medio 2025 kreeg de stichting te horen, dat zij per 1 januari 2026 de Pius X kerk niet meer konden benutten en een andere ruimte moesten zoeken voor de inzameling van kleding. Dit was dan ook de reden, dat er in de Christus Koning parochie, in november 2025 geen kledinginzameling bij de kerk had plaatsgevonden.

Tot op heden is het de stichting Caritas niet gelukt om een alternatieve inzamelruimte voor kleding te vinden. De doelstelling van de kledinginzameling is om goed bruikbare kleding ten dienste te stellen aan hulpbehoevenden in lage lonenlanden en oorlogsgebieden en niet kleding te verkopen per kg of in second hand winkels. Na een uitgebreid onderzoek naar de verschillende mogelijke bestemmingen van de kleding, ben ik in overleg met het parochiebestuur uitgekomen op de stichting "Hulp voor Oekraïne" uit Vught.

Deze stichting, aangesloten bij ANBI, richt zich met name op slachtoffers van oorlog en vluchtelingen. De afgelopen 4 jaar zijn er al 50 volle vrachtauto's, met uiteenlopende goederen, naar Oekraïne gegaan.

Op de website [www.hulpvooroeukraïne.nu](http://www.hulpvooroeukraïne.nu) vindt u meer informatie. Aangezien deze Stichting zich niet alleen richt op de inzameling van kleding, heb ik toch de nadruk op kleding gelegd. Er is weliswaar ook behoefte aan voedselpakketten, echter voedselpakketten worden door de Lambertusparochie al afzonderlijk ingezameld voor de voedselbank.

Uit de benodigheden, zoals die op de website vermeld staan, heb ik een selectie gemaakt om op 16 mei, bij de Christus Koningkerk Kapelweg Zuid in Veldhoven, in te zamelen. Gelieve zich dan ook, bij de inzameling alleen tot deze goederen te beperken.

De in te zamelen goederen kunnen in een 4 tal groepen worden ingedeeld:

Kleding: schoenen, jassen, broeken, truien en t-shirts

Medicijnen: pijnstillers, jodium, verband en anti-biotica

Verzorging: maandverband, luiers en incontinentieverband

Hulpgoederen: zaklampen, batterijen en rugzakken

*Graag de goederen in gesloten zakken of dozen verpakken. Medicijnen en hulpgoederen alleen in dichtgeplakte dozen verpakken met vermelding van de inhoud.*

Vanuit de Christus Koning kerk zullen de ingezamelde goederen naar het sorteercentrum de Esscheweg 105 Hal 3 in Vught gebracht worden.

Indien gewenst kunt u ook altijd zelf uw goederen op een ander moment naar het sorteercentrum brengen.

Namens de stichting "Hulp voor Oekraïne" dank ik u voor uw steun aan dit goede doel.

Jan Verhagen

## Week van de Nederlandse missionaris, 23 en 24 mei



Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Traditiegetrouw zijn elk jaar twee missionarissen of missionair werkers het persoonlijk gezicht van de Pinksteractie. In 2026 zijn dat pater Jan Joris en leken-spiritijn Mariëlle Beusmans (1963).

Pater Jan Joris werkt al 40 jaar als missionaris in de Caririrstreek in het noordoosten van Brazilië. Hij verleent geestelijke bijstand en zet zich met hart en ziel in voor de maatschappij en voor de inheemse bevolking die lijdt onder discriminatie en armoede. Hij zette onder meer een studiebeurzensysteem op en stond aan de wieg van allerlei verenigingen, waaronder een muziek- en balletschool en sportclubs. Ook geeft hij twee dagen per week les aan het seminarie. Zijn werkzaamheden waren en zijn zeer divers, maar komen altijd voort uit zijn dienstbaarheid aan de gemeenschap en het geloof dat ieder mens meetelt.

Leken-spiritijn Mariëlle Beusmans zet zich al 25 jaar in voor vrede en gerechtigheid in Afrika. Ze woont en werkt sinds 2021 (weer) in Tanzania. Daar geeft ze workshops over krachtig leiderschap en dialoog en leiderschapscursussen aan de plaatselijke bevolking. Speciaal voor dit doel heeft zij een centrum voor ontwikkeling opgezet. Ook is zij actief in het diocesaan bestuur van de catechese van het bisdom Same.



## Paardenprocessie in Hakendover

Op 2de paasdag, 6 april 2026, is weer, zoals gebruikelijk, de paardenprocessie ter ere van de "Goddelijke Zaligmaker" in Hakendover.

De Broederschap van de Goddelijke Zaligmaker afdeling " De Meierij", organiseert deze bedevaart alweer voor de 89ste keer. Het jaarthema is: "Bidden voor de noodzakelijke vrede in onze wereld, naastenliefde, echte aandacht voor hen die lijden".

Als het ooit belangrijk is hiervoor te bidden, dan is het wel dit jaar.

De wereld staat in brand en de manier waarop de wereldleiders met elkaar omgaan behoeft zeker bezinning. Onze macht als gewone gelovigen ligt vooral in het gebed om inzicht voor hen die belangrijke besluiten moeten nemen.

Zoals in voorgaande jaren zullen we weer met de bus gaan,

Deze bus zal vanuit de volgende opstapplaatsen vertrekken:

6.45 uur "Poort van Veghel", ter hoogte van de Gamma

7.00 uur Kerk in Gemonde, St.Lambertus 122, Gemonde

7.15 uur Restaurant Quarte Bras , Nieuwstraat 79, Best.

(tijden en opstapplaatsen onder voorbehoud)

Om mee te gaan naar deze bijzondere bedevaart, behoeft u geen lid te zijn van de Broederschap, u bent natuurlijk van harte welkom.

De kosten voor de busreis naar deze bedevaart bedragen € 25,- pp., overige kosten dient u zelf te voldoen. (opgeven voor deelname uiterlijk voor 30 maart!)

Indien er mensen zijn die na de bedevaart lid willen worden van Broederschap "De Meierij", graag naam en adres opgeven en dan zullen wij met u contact opnemen.

Wij wensen u allemaal een mooie en inspirerende bedevaart toe.

Voor vragen of informatie:

Email: [bedevaart.hakendover@gmail.com](mailto:bedevaart.hakendover@gmail.com)

Secretariaat/contactpersoon:

Mevr. Gerdi Verkooijen-Verhoeven

Tel.: 0653241250

# Dodenherdenking

De werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september organiseert ieder jaar op 4 mei de Dodenherdenking. We herdenken deze avond alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.

## Programma herdenking

Om 19.40 uur vertrekt vanaf De Plaatsse een tocht naar het Klokmonument.

Om 19.50 uur begint daar het officiële programma met een woord van welkom.

Daarna wordt het 'Taptoe-Signaal' gespeeld en de klok geluid.

Dan is het 20.00 uur en nemen we twee minuten stilte in acht. Hierna speelt het Veldhovens Muziekkorps het Wilhelmus en houdt burgemeester Marcel Delhez een toespraak. Vervolgens spreekt veteraan Chris Scheepers.

Ook dragen leerlingen van een Veldhovense basisschool en het Sondervick College gedichten voor en wordt de World Peace Flame aangeleverd voor het ontsteken van de fakkel. Het gilde laat onder tromgeroffel de gildevlag zakken. Ten slotte leggen verschillende organisaties een krans of bloemstuk. Zij worden daarbij geholpen door leden van scouting St. Stanislaus Kostka.

Uitzending samenvatting door Omroep Veldhoven

Omroep Veldhoven neemt de herdenking op en verzorgt enkele dagen na 4 mei een samenvatting van de herdenking. De samenvatting kunt u bekijken op hun YouTube-kanaal.

## Meer informatie

U vindt meer informatie over de Dodenherdenking in Veldhoven op <https://www.veldhoven.nl/herdenkingen>.





We staan aan het begin van een hele rijke periode: de Paastijd en de meimaand. Voordat we hier aan beginnen is er eerst nog de Goede Week. Dit is de heiligste week van het jaar. Samen met Jezus gaan we op weg naar Pasen. Tijdens de laatste gezinsdag in maart hebben jullie al een klein voorproefje hiervan gehad door je te verdiepen in de Kruisweg. Nu gaan ook de gezinnen heel bijzonder de Goede Week beginnen door de processie met palmpasenkruisen op Palmzondag. Als het dan Pasen is, kunnen we samen met iedereen zeggen: Jezus leeft, Hij is opgestaan. Pasen is het grootste en belangrijkste feest voor ons als christenen. We vieren het dan ook vijftig dagen lang in de Paastijd, die afsluit met het Pinksterfeest. De laatste weken mogen we dat heel speciaal doen samen met Maria, de moeder van ons allemaal, in de meimaand.

### Belangrijke data deze periode:

**27/28 maart:** op vrijdag om 15:30 uur of zaterdag 14.00 uur palmpasenkruis maken in het parochiecentrum. Op zondag Palmzondag: Intocht in Jeruzalem, begin van de Goede Week.

**2 april:** Witte Donderdag: herdenking van het Laatste Avondmaal.

**3 april:** Goede Vrijdag. Jezus sterft voor ons aan het kruis.

**5 april:** Pasen! Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft. Als wij in Hem geloven, zullen wij ook ooit met God in de hemel leven.

**1 mei:** begin van de Meimaand. En het feest van Sint Jozef, arbeider.

**14 mei:** Hemelvaartsdag. Jezus stijgt veertig dagen na Pasen op naar de hemel. Hij maakt ruimte voor de Helper: de Heilige Geest.

**24 mei:** Pinksteren. Vijftig dagen na Pasen. De Heilige Geest komt in alle leerlingen. Ook wij vragen God om deze Heilige Geest die ons zal helpen.



### Een terugblik:

Afgelopen 8 februari hebben zowel de kinderen die dit jaar voor het eerst de Heilige Communie ontvangen én de kinderen die dit jaar het Heilig Vormsel zullen ontvangen zich voorgesteld aan de parochie. Bidden wij dat ze zich goed voor mogen bereiden op het ontvangen van deze sacramenten.

Tijdens de kinderwoorddiensten hebben de kinderen een pad gekregen voor de Veertigdagentijd: elke dag iets wat ze kunnen doen of laten. De andere keren ging het over barmhartigheid en werd geknutseld over de vastentijd.



Met de kinderen wordt aan het begin van elke kinderwoorddienst een lied gezongen. Dit half jaar is dat: Hij is de rots.

<https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY>

## Liederen:



Goede Week: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem.

<https://www.youtube.com/watch?v=kCa5-clj2-8>



Pasen: De steen is weg.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVlbQBul>



Meimaand: Maria, moeder van Jezus:

<https://www.youtube.com/watch?v=uVavW71b5B0>

## Voor in de agenda:

*In de parochie:*

**Kinderwoorddiensten:** 29 maart, 5 en 19 april, 10 en 24 mei

*Buiten de parochie:*

### **Gezinsweekend Stichting Katholieke Gezinnen:**

Wanneer: weekend van 26-28 juni

Waar: Helvoirt

Wat is het: een weekend met andere katholieke gezinnen. Kinderen gaan in leeftijdsgroepen verdiepen en spelen, ouders hebben ook samen momenten met verdieping en gebed. In de rust van het klooster Emmaus.



Meer informatie: <https://www.katholiekegezinnen.nl/?p=news&id=189&t=Gezinsweekend+2026>

### **Emmanuel Zomerkamp:**

Wanneer: kamp 1 25-30 juli, kamp 2 8-13 augustus.

Waar: Helvoirt

Wat is het: katholiek zomerkamp voor kinderen van groep 4 t/m groep 8.

Thema van dit jaar: "Hier ben ik."



Meer informatie:

<https://www.emmanuelnederland.nl/activiteiten/zomerkamp>

# Wel & Wee



## In memoriam Ed Arons

Zaterdag 21 februari is, na een kort ziekbed, Ed Arons overleden. Hij was 77 jaar. Ed is in 2008 begonnen bij de redactie van het parochieblad van de voormalige parochie H. Willibrordus. Deze parochie was onderdeel van de voormalige pastorale eenheid Christus Hovenier.

Na de fusie van de diverse parochies tot de parochie Christus Koning heeft Ed tot augustus 2017 deel uitgemaakt van het parochiebestuur. Hij had hier de portefeuille communicatie en PR. Tot juli 2019 is hij eindredacteur geweest van het parochieblad van de parochie. Ook de website en de nieuwsbrieven die de eerste jaren na de fusie er voor de diverse kerkwijken waren vielen onder zijn verantwoordelijkheid.

Ed heeft ook bij het koor Con Brio gezongen.

De redactie wenst zijn nabestaanden veel kracht en sterkte.



## In memoriam zuster Francien Leijten

Zr. Godelief Leijten CPS, 8 juni 1931 - 21 februari 2026

Zr. Godelief werd geboren op 08 juni 1931 te Meerveldhoven. Gedoopt werd zij op 09 juni in de Lambertuskerk te Meerveldhoven en zij kreeg de namen Francina Cornelia. Haar roepnaam werd Francien.

Toen zij vijf jaar was, ging zij naar de kleuterschool bij de zusters Franciscanessen en daarna naar de lagere school en het vervolgonderwijs. In 1953 gaf zij haar ouders te kennen dat zij missiezuster wilde worden. Op 19 september 1953 trad zij in bij de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Tienray, waar ook haar zus Maria was.

Zij deed haar eerste geloften op 21 augustus 1955 en haar eeuwige geloften op 22 augustus 1958. Op 31 mei 1962 vertrok zij samen met Marie Jose Boersen naar Papoea-Nieuw-Guinea.

In 1964 begon zij samen met Zr. Clemence met het samenbrengen van de vrouwen die leefden in verschillende gebieden van Lae. Zij kreeg een ruimte om er naailessen te geven aan de vrouwen.

Later begon zij vrouwenclubs in de verschillende parochies en kwam daar wekelijks voor lessen in koken, gezondheid en babyverzorging. Naast het werk voor de vrouwen, bezocht zij de zieken in het ziekenhuis en ging regelmatig naar de gevangenis.

In 1980 richtte zuster Godelief, op verzoek van de bisschop, een vrouwenvereniging op. In 1995 werd een centrum voor katholieke vrouwen gebouwd, die later de 'Leijten-Hall' werd genoemd. Vrouwen en gezinnen konden bij haar terecht voor raad en praktische hulp.

Zuster Godelief was altijd in Lae gestationeerd, maar voor haar werk voor de vrouwen en voor de families, reisde ze veel naar groepen en gezinnen, hoog in de bergen.

Toen zuster Godelief in 2010, na ruim 48 jaar in Papoea-Nieuw-Guinea te hebben gewerkt, naar Nederland terugkeerde, werden haar werkzaamheden voortgezet door de plaatselijke bevolking.

De MOV groep van de Christus Koning kerk had altijd het werk van de Veldhovense missionarissen, dus ook van zuster Godelief, geestelijk en financieel gesteund. Door de MOV groep en de parochianen van de voormalige Lambertuskerk, werd zuster Godelief, met zuster Francien Leijten aangesproken. Na haar terugkeer in Nederland is zuster Francien Leijten actief lid geworden van de MOV groep. Vol passie vertelde zij over haar werk in Papoea Nieuw Guinea. Tijdens een Memisa actie in augustus, had zij, in de kerk, een vurige preek gehouden voor de noodzaak voor een busje, zodat zij patiënten uit berggebieden, naar het ziekenhuis kon brengen.

Zuster Francien Leijten had een hart van goud, was bezorgd, zorgzaam, had oprechte belangstelling voor alles en iedereen en cijferde zichzelf weg ten dienste van de medemens. In december 2023 kreeg zuster Godelief een hartaanval en ging daarna langzaam achteruit.

Moge zij rusten in vrede.

Jan Verhagen

### Overledenen

Als geloofsgemeenschap hebben we afscheid genomen van:

Wim de Greef, 93 jaar



## Agenda

### Inleveren kopij parochieblad

Het volgende parochieblad verschijnt vóór 6 juni 2026. De kopij hiervoor kan tot zondag 10 mei worden ingediend via [parochieblad@christuskoning.nl](mailto:parochieblad@christuskoning.nl). De redactie houdt zich het recht voor de kopij al dan niet te plaatsen dan wel aan te passen.

**Bijbelavonden:** 20.00 uur in het parochiecentrum  
9 april, 30 april, 21 mei, 11 juni

**Kinderwoorddienst:** tijdens Eucharistievieringen om 10.00 uur  
29 maart, 5 april, 19 april, 10 mei, 24 mei, 7 juni

### Geplande deurcollectes en inzamelingen

25 en 26 april Bloemen meimaand  
2 en 3 mei Bloemen meimaand  
16 mei Kledinginzameling  
23 en 24 mei Week van de Nederlandse Missionaris

## Media

### Kerk-tv en livestream

De Eucharistieviering van zondag 10.00 uur wordt ook uitgezonden via de Lokale Omroep Veldhoven (zie colofon).  
Alle Eucharistievieringen worden uitgezonden via de livestream (zie colofon).

### Radio Maria

De Eucharistievieringen van dinsdag en donderdag 19.00 uur worden uitgezonden via Radio Maria.



Foto: Freepik.com

## Liturgische kalender

### Doordeweekse vieringen

Maandag, vrijdag en zaterdag om **9.00 uur** (met maandag en vrijdag koffie na de Eucharistieviering).

Dinsdag, woensdag en donderdag om **19.00 uur**.

Donderdag vanaf **18.15 uur** uitstelling van het Allerheiligste met aansluitend bidden van het rozenhoedje.

### Maandelijks vieringen Christus Koningkerk

Op de laatste dinsdag van de maand na de Eucharistieviering: bidden van het rozenhoedje voor de bescherming van het ongeboren leven en de heiliging van het leven.

### Maandelijks viering in de kapelkerk

1e dinsdag van de maand **9.30 uur** H. Caeciliakerk (met na afloop koffie).

### Internationale vieringen

1e en 3e zaterdag van de maand om **15.30 uur** Eucharistieviering in het Koreaans.

2e zondag van de maand om **15.00 uur** Engelstalige Eucharistieviering voor de Filipijnse gemeenschap.

4e zondag van de maand om **15.00 uur** Eucharistieviering (in Syro-Malabar rite) in Malayalam taal.

### Sacrament van Boete en verzoening

Zaterdag na de Eucharistieviering van **9.00 uur**: gelegenheid om te biechten.

## Eucharistievieringen in de Goede Week

<b>Palmzondag, 28 maart</b>	<b>19.00 uur</b>	met wijding Palmtakken
<b>Palmzondag, 29 maart</b>	<b>08.30 uur</b>	met wijding Palmtakken
<b>Palmzondag, 29 maart</b>	<b>10.00 uur</b>	met wijding Palmtakken met kinderwoorddienst
<b>Witte Donderdag, 2 april</b>	<b>19.00 uur</b>	Eucharistieviering mmv het Broekwegkoor, Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament tot 22.00 uur
<b>Goede Vrijdag, 3 april</b>	<b>15.00 uur</b>	Kruisweg
<b>Goede Vrijdag, 3 april</b>	<b>19.00 uur</b>	Lijdensherdenking
<b>Stille Zaterdag, 4 april</b>	<b>14.00 uur</b>	Gelegenheid om te biechten
	<b>tot</b>	14.00 uur Pastoor As
	<b>16.00 uur</b>	15.00 uur Kapelaan Beekman
	<b>21.00 uur</b>	Paaswake
<b>1e Paasdag, 5 april</b>	<b>08.30 uur</b>	Eucharistieviering
<b>1e Paasdag, 5 april</b>	<b>10.00 uur</b>	Eucharistieviering mmv het Broekwegkoor. Met kinderwoorddienst en kaarsenprocessie
<b>2e Paasdag, 6 april</b>	<b>10.00 uur</b>	Eucharistieviering

## Liturgisch rooster

Omschrijving	Dag	Datum	Tijd	Bijzonderheid / collectes
Palmzondag	za	28 mrt	19.00	Wijding palmtakken
	zo	29 mrt	8.30	
	zo	29 mrt	10.00	Kinderwoorddienst / Wijding Palmtakken / Intochtsprocessie
Witte Donderdag	do	2 apr	19.00	Broekwegkoor
Goede Vrijdag	vr	3 apr	15.00	Kruisweg
	vr	3 apr	19.00	Herdenking van het lijden en sterven van de Heer
Stille Zaterdag	za	4 apr	21.00	Biechtgelegenheid 14.00 tot 16.00 uur Paaswake





Omschrijving	Dag	Datum	Tijd	Bijzonderheid / collectes
Hoogfeest van Pasen	zo	5 apr	8.30	
	zo	5 apr	10.00	Broekwegkoor / Kinderwoorddienst / lichtprocessie
Tweede Paasdag	ma	6 apr	10.00	
Tweede zondag van Pasen / beloken Pasen	za	11 apr	19.00	
	zo	12 apr	8.30	
	zo	12 apr	10.00	
Derde zondag van Pasen	za	18 apr	19.00	
	zo	19 apr	8.30	
	zo	19 apr	10.00	Kinderwoorddienst
Vierde zondag van Pasen	za	25 apr	19.00	Deurcollecte bloemen voor Maria
	zo	26 apr	8.30	Deurcollecte bloemen voor Maria
	zo	26 apr	10.00	Deurcollecte bloemen voor Maria
	vr	1 mei	9.00	Opening meimaand
Vijfde zondag van Pasen	za	2 mei	19.00	Deurcollecte bloemen voor Maria
	zo	3 mei	8.30	Deurcollecte bloemen voor Maria
	zo	3 mei	10.00	Deurcollecte bloemen voor Maria
	zo	3 mei	15.00	Marialof
	za	9 mei	10.30	Bedevaart Westerhoven
Zesde zondag van Pasen	za	9 mei	19.00	
	zo	10 mei	8.30	
	zo	10 mei	10.00	Kinderwoorddienst / Moederdag





Omschrijving	Dag	Datum	Tijd	Bijzonderheid / collectes
Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer	do	14 mei	8.30	
	do	14 mei	10.00	Broekwegkoor
Zevende zondag van Pasen	za	16 mei	19.00	
	zo	17 mei	8.30	
	zo	17 mei	10.00	
Hoogfeest van Pinksteren	za	23 mei	19.00	Deurcollecte Week Nederlandse Missionaris
	zo	24 mei	8.30	Deurcollecte Week Nederlandse Missionaris
	zo	24 mei	10.00	Broekwegkoor / Kinderwoorddienst / Deurcollecte Week Nederlandse Missionaris
Tweede Pinksterdag H. Maria Moeder van de Kerk	ma	25 mei	8.30	
	ma	25 mei	10.00	Pastoor As 35 jaar priester / Broekwegkoor
H. Drie-eenheid	za	30 mei	19.00	
	zo	31 mei	8.30	
	zo	31 mei	10.00	Afsluiting meimaand
Sacramentsdag	zo	31 mei	15.00	Marialof
	za	6 jun	19.00	
	zo	7 jun	8.30	
	zo	7 jun	10.00	Kinderwoorddienst
Elfde zondag door het jaar	zo	7 jun	12.00	1e Communieviering
	za	13 jun	19.00	
	zo	14 jun	8.30	
	zo	14 jun	10.00	Vormselviering



# Parochie Christus Koning

**Pastorale noodlijn voor urgente situaties: 06 10 47 52 26**

## Pastoraal Team

Pastoor As, (040) 282 70 68, fas@christuskoning.nl  
Kapelaan Beekman, (040) 205 13 50, jbeekman@christuskoning.nl

## Parochiebestuur

Pastoor Frank As (voorzitter), Léon van der Wielen (penningmeester), Mathijs Stertefeld (ICT), Huub van Oorschot (Vastgoed), Joanna Gromala (bestuurslid), Kitty Tholen (ambtelijk secretaris).  
Contact via het parochiecentrum (zie onder) of bestuur via bestuur@christuskoning.nl of penningmeester via penningmeester@christuskoning.nl

## Parochieblad

Redactie: redactieleden (zij zijn bereikbaar via parochieblad@christuskoning.nl)  
Vormgeving: Birgitta de Jonge (www.birgittavormgeving.nl)

## Parochiecentrum

Kapelstraat-Zuid 18, 5503 CW; tel. (040) 253 22 31  
secretariaat@christuskoning.nl  
Open: ma/di/woe/do/vrij van 9.30 tot 12.00 uur  
Algemeen bankrekening: NL89 RABO 0153 6047 43 t.n.v. Parochie Christus Koning.  
Deze rekening is voor alle betalingen met uitzondering van de parochiebijdrage.  
Parochiebijdrage: bankrekening NL02 RABO 0308 2943 43 t.n.v. Parochie Christus Koning.  
Deze rekening is alleen bestemd om uw parochiebijdrage te betalen.  
Wijzigingen gegevens: parochiebijdrage@christuskoning.nl  
Info kerkhoven: begraafplaats@christuskoning.nl of (040) 253 22 31 op maandag en dinsdag.

Wij houden onze parochie- en begraafplaatsadministratie graag actueel.  
Geef alle veranderingen door geboorte, verhuizing, overlijden e.d. door aan secretariaat@christuskoning.nl

## Kerken

- Christus Koning, Kapelstraat-Zuid 20: hoofdkerk
- H. Caecilia, Dorpstraat 18: kapelfunctie

## Mariakapellen

- Onze Lieve Vrouw ter Eijk geopend van 9.00 tot 19.00 uur
- Mariakapel H. Caeciliakerk geopend van 9.00 tot 17.00 uur
- Mariakapel H. Willibrorduskerk geopend van 9.00 tot 17.00 uur

-  www.christuskoning.nl
-  facebook.com/pchristuskoning
-  @parochiechristuskoningveld8889

## Uitzendingen via Lokale Omroep Veldhoven

KPN/XS4ALL 1373, Ziggo 40, Odido 797  
Livestream via YouTube: @parochiechristuskoningveld8889